

Happy Rock Center Nieuwsflits september/oktober 2017

Hoe is het in de Nederlanden? Ik hoor dat er hele gekke temperaturen zijn?? 20 Graden in oktober? Geniet er maar van.

Drie kids moesten terug komen bij de tandarts, dus gingen we naar de school voor tandartsen. Wat een prachtige behandel- en leerruimtes. Alles was up-to-date en schoon!

*In de tandarts school met Riziki,
Eric en Michael en 't ging prima!*



Toen ging Stephen het ziekenhuis in. En dat niet eventjes, maar well 3 weken! Hij heeft een aparte bloedziekte en af en toe speelt dat op. In de tijd in het ziekenhuis stierven er 3 kinderen in die kamer. Hij moest daar zo van huilen en was helemaal van slag. Ik vroeg hem: Waarom ben jij niet dood, denk je? Hij: Jezus houdt van mij. Ik: Jezus houdt ook van hen, maar hij heeft nog een plan met jou. Ja, zei hij, en knikte. Wat een lieverd is het toch. Zijn oma kwam zowaar op bezoek en bracht een dik, gewatteerd jack voor hem mee. Fijn is dat.



Eerst kreeg Stephen hartproblemen, later longontsteking. We mochten met de jongens uit school op bezoek! Tim, Jesse and Barak zie je hier op de foto.

Het goede nieuws is dat de 880 euro rekening die de ziekenhuisopname kostte, niet betaald hoefde te worden! Kindertehuizen behandelen ze gratis..Oh, oh, oh. Wat gaaf toch weer! Overigens was de tandarts ook gratis!



Hussein kwam naar Eldoret en Petro bracht hem naar een universiteit waar hij was aangenomen. Hij gaat ICT studeren. Super!

Beatrice en Diana; duimen omhoog! Hamisi stuurde zakken mais en aardappels van ons land in Likoni met de bus!



Petro ging langs bij Norah en Peris, hun oma was in 't ziekenhuis. Alles is weer redelijk in orde nu. Norah ziet er naar uit om volgend jaar in Eldoret te komen leren.





Joshua groeit goed bij auntie Patricia, en Ruby is in klas 2 (zonder voortanden). Toppie hè?

Bid voor de volgende verkiezingsronde, dit keer voor een president. Ik hoop volgende maand naar Nederland te komen en onze zonen in December (dankzij een gulle gever). We hebben er weer zin om jullie weer te zien!!

Dank voor alle gebed, steun, post, mail en vriendschap. Namens de Rockers en de Blijke Kei, Nel Wanjala.

Nog een financieel berichtje van de Stichting. Dankzij een heel actieve gemeente en veel gulle giften van jullie allemaal staan we momenteel op ruim € 6.000 winst. Iets om heel dankbaar voor te zijn! Iedereen hartelijk dank!