



Lieve allemaal!

Zoals jullie hebben kunnen lezen is het bestuur van De Blijke Kei vernieuwd. Het oude bestuur was al jaren actief. Mijn zus had altijd twee petten op: die van zus en van secretaris. Annet, de penningmeester, tobde zo met haar gezondheid en presteerde het om alle boekhouding bij te houden. En Laura studeert rechten, en iedereen weet hoeveel vrije tijd iemand dan heeft ... Geen. We danken God voor het nieuwe bestuur, werkelijk. De Heer blijft voor Zijn kinderen zorgen.

### Kort bezoek in mei

Het beviel mijn moeder zo goed om me in de zomer van 2017 enkele weken in haar huis te hebben, dat ze gespaard heeft voor een ticket (met wat hulp van anderen) en ik er weer achttien dagen geweest ben in mei.

## LANGER VERBLIJF in NEDERLAND

Het was al duidelijk toen de kinderen nog klein waren dat er een tijd zou komen dat ik ze in Nederland zou brengen en settelen in ons onderwijs en onze manier van leven. Als een kind ouders heeft uit twee culturen, is het op een gegeven moment onontkoombaar. Alle drie onze kids hebben twee paspoorten, dus kunnen ze in Nederland gaan lenen en studeren, en later terugbetalen.

Ik bad om de juiste tijd en sprak in Nederland met een docent van Ithaka Internationale Schakelklassen (ISK) in Utrecht, waar alle buitenlandse kids eerst heen gaan. Daar worden ze getest en gebaseerd op die testen gaan ze verder. De docent zei: 'Hoe sneller ze komen, hoe beter voor hun taal.' Het schooljaar van Luke en Ben hier, in het Engelse systeem, eindigt in juli. En eind augustus start het leerjaar in Nederland. Ze leren veel Nederlands online deze dagen.

Ik vertelde het Petronella en ze was niet verbaasd. Ze had drie soorten dromen gehad dat ik een andere richting op zou gaan dan het HRC. Dit was zo'n bevestiging voor mij!

## DANKEN & BIDDEN

### Dank mee:

- voor de jarenlange en trouwe inzet van het oude bestuur;
- dat er zo snel een nieuw enthousiast bestuur gevormd kon worden;
- voor de spontane giften na de oproep 'studievriend'.

### Bid mee:

- dat het nieuwe bestuur lekker mag werken en gezegend wordt;
- dat God de kids helpt in het proces van Nel en haar kinderen die vertrekken en Anita, Rico en hun kinderen die komen;
- voor open deuren voor een baan voor Nel in Nederland;
- dat de vele extreme regenbuien in Kenia stoppen.



*Esther T. kwam een dagje bakken in mijn keukentje.*



*Petro nam Eric, Riziki en Elliot mee op schoolvisite bij Alexander.*

## FAMILIE KRUIJT NAAR KENIA



Toen belde Anita Kruijt, die samen met haar man Rico de kipactie verzorgt in april en december. Ze vertelde dat zij en haar gezin in plaats van mij in Eldoret willen gaan wonen. Petro en ik waren superblij. De aanwijzingen en de dingen die in het leven van Anita en Rico gebeurden, wezen er steeds op dat er een weg voor ze is uitgestippeld en de Heer hen eigenlijk stapje voor stapje klaarstoomt voor deze uitdaging. Dat was een heel bijzonder telefoongesprek! En toen ik dat zo aanhoorde in mijn oor, sprak God in mijn hart door middel van Psalm 42: 'Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die 's daags zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied.' Dit was de druppel. Ik mag pauze nemen. Ik mag mijn jongens aandacht geven en mijn dochter een poosje dichtbij steunen en begeleiden als dat nodig is. Ze doet het zo goed. En ik kan een poos bij moeder in de buurt zijn.

Anita en Rico plannen om in februari 2019 naar Eldoret te verhuizen voor anderhalf jaar. Zij gaan daar van alles doen, onder andere de updates schrijven.

We zijn nog steeds bezig met het huis te verkopen in Mombasa, er is iemand mee bezig. Anita en Rico zouden graag beginnen te bouwen, teams uit willen nodigen en zulke acties. Moge de Heer, die dit alles in werking heeft gezet, op Zijn perfecte tijd deze wensen in werking zetten, zodat we kunnen stoppen met huren en ons eigen terrein hebben in dit koele en vruchtbare Eldoret.

## Voi - een 'truckerstadje'



Mijn man John heeft al jaren zijn oog gericht op Voi, een stadje tussen Nairobi en Mombasa. Steeds als hij daar geweest is, voelt hij de noodzaak om daar te evangeliseren en te helpen. Het stadje heeft veel hotels en er stoppen heel veel vrachtwagens. Hiv, aids, alcoholisme, alleenstaande moeders, armoede ... Tachtig procent van de mensen woont in hutjes in plaats van huisjes. De pastors zeggen dat ze onvoldoende kennis hebben om hun kerk te leiden. John heeft met onze kerkenraad gepraat en ze stuurden hem samen met Manu, een andere pastor van onze SPF-kerk (Sirikwa Pentecostal Fellowship), op verder onderzoek uit. De kerk wil hem uitzenden en regelmatig mensen sturen om te helpen bij het evangeliseren en onderwijzen. Ik hoop tussendoor enkele weken naar John te kunnen gaan of dat hij naar Nederland kan komen.

## PLANNEN in Nederland

We gaan regelmatig presentaties plannen om het Happy Rock Center te promoten en bekend te maken, en geld in te zamelen, hoofdzakelijk voor studiekosten. Kijk nu naar de oudste vier:

- Meshack: tweedejaars student Informatie Technologie;
- Hussein: eerstejaars student Informatie Technologie;
- Norah: eerstejaars student Designing (kleding ontwerpen);
- Esther Star: eerstejaars student Begeleiding en Counseling.

Het afmaken van de 'projecten', als we de kinderen zo mogen noemen, is een heel belangrijke fase. Eind dit jaar zijn er weer vier kids klaar met het middelbare onderwijs.

Daarnaast ga ik een baan zoeken om in ons eigen onderhoud te kunnen voorzien. **Uw financiële hulp blijft reuze belangrijk voor de Happy Rockers.** Onze grootste financiële hulp, de Herman Singers, zijn gestopt, zoals we u eerder vertelden, en we moeten dit gat opvullen.

## VANUIT HET HAPPY ROCK CENTER

Dit zijn foto's van de Bijbelles over Hemelvaart, want dat vieren ze niet in Kenia.

→ Diana



← Timothy



→ Matthew



→ Jean, John Elliot en Beatrice

→ Emma

← Michael

## LAATSTE NIEUWS

Ik heb net voordat ik weer terugging naar Kenia een driekamerappartement aangeboden gekregen in de straat waar mama woont. Ongekend! God is goed! We komen op **D.V. 10 augustus** naar Nederland.

Heeft u vragen? Schrijf me dan alstublieft!



Hartelijke groet en dankbaar in alles,  
Nel Wanjala

Happy Rock Center  
PO Box 5105  
30100 Eldoret  
Kenya

Stichting De Blijke Kei  
Moestuin 15  
3328 LN Dordrecht  
deblijkei@hotmail.com

KVK 30152823  
ANBI 809311926  
IBAN NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op [www.happyrockcenter.com](http://www.happyrockcenter.com) of volg ons op [facebook.com/HappyRockCenter](https://facebook.com/HappyRockCenter).

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar [deblijkei@hotmail.com](mailto:deblijkei@hotmail.com).