

Nieuwsflits maart/april 2018

Lieve allemaal! Wordt het al lente bij jullie?

Maart Hier is het regen, regen en meer regen! Koud weer, dus veel van ons hebben griep gehad in maart. Zelf heb ik de langste griep van mijn leven gehad, het werd voorhoofdholte- en luchtwegontsteking. Ik heb liters honing op en veel medicijnen. Heb nu weer zin in koffie. Ben en John waren ook onderuit, Luke heeft nergens last van gehad.

Uncle Meshack stuurde een berichtje: de kids worden ziek met een alarmerende snelheid! Petro en ik glimlachten. Als er eentje ziek is van zo'n griep-virus, "gaan er vaak meer om". Veel hoestdrank, griepdrank en paracetamol hebben ze gekregen. Stephen moest helaas het ziekenhuis in en kreeg een bloedtransfusie. In maart lag Norah was ook in het ziekenhuis met een infectie en Esther Star met een allergische reactie.

De East Africa Women's League van Eldoret, vergelijkbaar met de Nederlandse Plattelandsvrouwen, kwamen met een **gift van 200 Euro!** St. Galilea (die de grotere meiden meesponsort) had **80 Euro** voor ons. Huismoeder Rachael ging de stad in om vijf plastic bedhoezen met rits te bestellen, die op maat gemaakt warden.



Petro en ik gingen met de kleuters de stad in op zoek naar matrassen. Tijd voor leuke foto's in de supermarkt. (Elliot en Emma)



Ik vroeg aan Tim: "Wie is dat bij Elliott? Tim: een Amerikaan!" Hahaha. Petro ging natuurlijk prijzen vergelijken en ja hoor daar waren ze; **vijf matrassen** onder 200 euro en geschikt voor de kleuters.



April – Petro heeft mijn taak overgenomen als Accik-secretaresse in de organisatie die kindertehuizen overkoepelt, traint, support en ontwikkelt. Ze werd unaniem gekozen!

Meshack heeft de omheining van de tuin gerepareerd, een kuil gegraven om ons afval te

verbranden en een nieuwe wasmachine gekocht. Het directeurschap gaat hem steeds beter af.

De kippen doen het goed en de vuilnisbakkenrashonden Max en Scoobie hebben er een herder bij; Drake. Samen met de jongens houdt Meshack het allemaal bij.



Meidenhuis

Petro's huis is een beetje een tussenstap-/trainingshuis geworden. Momenteel wonen Norah en Esther er met Petro. Ze betalen kost en inwoning. Esther Star werkt iedere vakantie drie weken part-time in Happy

Rock en betaalt zo o.a. haar telefoon terug aan ons. Iedere morgen zit ze met Tim en leest met hem en laat hem lezen.

Zondag was ze jarig, maar het was ook de dag dat er vanuit de kerk een groep mensen naar verschillende ziekenhuizen gaat om met patiënten te praten, te bemoedigen en te bidden. Tot mijn verbazing kwam Star lachend achter de auto vandaan en zei: "Mam, ik ga mijn nieuwe jaar goed beginnen." Ik gaf d'r een dikke knuffel.

Dit weekend vieren we haar verjaardag, Mercy, onze oudste pleegdochter, komt een weekendje op bezoek met haar zoontje uit Uganda. Dan gaan we een meidendagje doen.



Norah, zit nu even hele dagen in school, omdat ze ziek was, maar haar tijd om te werken komt als haar eerste termijn erop zit in de designerschool.

Pasen

De kinderen besloten dit jaar als paasdecoratie een groot graf na te maken en brachten de grootste stenen uit de tuin naar binnen. Net als geschreven is in de Bijbel, legden ze een witte doek in het graf, waar Jezus in gerold was, maar op de zondag morgen uit opgestaan is. Dank U Jezus, we zijn allemaal wie we zijn dankzij U.



Alex is er ook weer. Bij Tim is een tand getrokken; de tandarts in de kerk zag het en zei: "Breng hem morgen maar, ik doe hem gratis". En van Hope Homes, een kindertehuis van vrienden, kregen we heerlijke boerenkool en spinazie! (Bea, Dia en Matt).



De kerk heeft zich opgesplitst in celgroepen die doordeweeks bijeenkomen voor Bijbelstudie. Ze kwamen zondagmiddag op bezoek met meer dan 40 mensen, hele gezinnen! Met veel eten, kleren, kleurmateriaal. Ze zongen samen en aten samen; de vrouwen buiten met de kids en de mannen binnen. Ik ben zeer blij dat de kerk Happy Rock in hun hart heeft gesloten. Dit is echt typisch Afrikaans. Ze noemen ze "de Mwamba's" (Veel achternamen zijn Mwamba).

Deze week is er Vakantie Bijbel School, dus bijna alle kids zijn daar en ze leren van alles wat ze niet in de zondagsschool leren. Extra vaardigheden voor elke leeftijd. Super goed georganiseerd en een zegen voor onze rockers.

Ik hoop in mei 2 weken mijn moeder te bezoeken. Vorig jaar beviel haar dat zeer goed.

Dank voor alle hulp, gebed, support en mailtjes. Zegen en hartelijke groet! Nel Wanjala.