

NIEUWSFLITS maart 2017

St. De Blijde Kei/Happy Rock Center

Visite! John en Kristel kwamen uit Nederland met vriend Henry (Keniaan) o.a. rugzakken brengen, die Ina (Blijde Kei bestuur) had verzameld. Ik zeg bewust "o.a" ... want ze hadden voor ons gewinkeld!! Het shoppen was gezellig en daarna alle boodschappen opruimen. XXX!



Snottebellen, zere kelen en kapotte lippen; vicks en hoestdrank en Vaseline... wennen aan Eldoret is niet zo gemakkelijk.

Maar Goddank, iedereen herstelde en nu met een t-shirt onder het schooluniform is de uitdaging aardig gewonnen, zo lijkt het. Oloo (onze pleegzoon Meshack) vond een veel betere school met kleinere klassen en betere prestaties. Ik rij hen 's morgen naar school en haal hen 's middags weer op. De kleuters zijn eerder uit, dus dan ga ik met ze naar de supermarkt. Het was hilarisch om te zien hoe de kids de etalagepoppen aanraakten! Dat was nieuw voor ze. Het winkelpersoneel was helemaal vertederd. Even een lollie/appel/broodje en dan gaan we naar school terug en pik ik de rest op.



Voetbal. Onze voetballers werden direct ingezet in de wedstrijd, toen ze hoorden dat zij al enkele jaren voetballen. #trotsenel#. Nu gaan ze iedere zaterdag middag voetballen op het veld bij de kerk en krijgen limonade/koekjes erna. Leuk hè?

Esther, Rhoda en Anna kwamen op tussendoorweekend. We richtten de garage in voor ze en ze genoten van hun eigen kamer. Plan: de vloer egaliseren, de kieren bij de deur dichtmaken en een kleed kopen.



Mercy (onze foster dochter sinds 2000) op bezoek uit Uganda. Zij is inmiddels 8 maanden zwanger. Mocht iemand haar willen verrassen... ze heeft hard een financieel duwtje nodig.

Ze had zoveel vragen. Is op de buik slapen oké? Zal ik de baby wassen of de eerste maand niet in bad doen, maar gewoon met natte doekjes schoonmaken? Het trappelt zo hard. Is dat normaal? Ik nam mijn zwangerschapsbladen erbij: wat verandert er bij jou en wat gebeurt er met de baby. Eye openers! Dan sta ik er ineens bij stil dat deze dochter, ons eerste fosterkind, nu moeder wordt. Manlief Paul wil het Paulito noemen hahaha. We shall see.



Dank, lieve mensen voor alle support, ook voor het begrip dat voor sommigen het sponsorkind verandert. Het begint te wennen dat ze hier zijn! Zegen en groet! Nel Wanjala.