



Beste sponsors en belangstellenden,

Het is weer januari, tijd voor de nieuwsflits. We zouden zo weer vergeten dat het jaar nog maar een paar weken oud is. Zo in een lockdown zijn de to-dolijstjes van de meesten van ons lang en hebben we ons aan alle kanten aan moeten passen aan het 'nieuwe normaal'. Dit is in veel gevallen niet makkelijk, dus we willen dan ook beginnen met een bemoediging voor ons allemaal met een lied van Sela.

Operatie Nel

Voor Nel betekent dit nieuwe normaal tot nu toe dat de darmoperatie nog steeds niet plaatsgevonden heeft. Ze had eigenlijk al geopereerd kunnen zijn, ware het niet dat ze zelf koorts had op de dag dat de operatie wél door zou gaan. Ze voelde zich niet goed en moest eerst antibiotica krijgen om zich beter te voelen en de koorts te laten zakken. Nu is de opdracht om eerst weer een betere conditie te krijgen voordat de operatie opnieuw ingepland kan worden. Anders is de kans op terugval groter. Dus meer revalidatie en fysiotherapie, en lopen, lopen, lopen. Als Nel twee keer per dag een half uur kan lopen, achten de artsen haar fit genoeg.

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft u aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de zwartste nacht

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

DANKEN EN BIDDEN

Dank mee:

- dat de scholen weer open zijn en de kinderen weer verder kunnen in hun ontwikkeling;
- voor de vele donaties van Kenianen en Nederlanders en de hoge opbrengst van de charityride;
- voor Gods trouwe zorg.

Bid mee:

- dat Nel snel weer voldoende hersteld en fit zal zijn voor de operatie en dat zij geduldig op God blijft vertrouwen;
- voor Daniël, Lorna en Samson. Dat zij zich geliefd en gedragen mogen weten in een gezin en het leren op school goed zal gaan.



CORONA IN KENIA

In Kenia is de leefsituatie anders. Daar zijn nog coronamaatregelen, maar die geven wel ruimte voor samenzijn. Kerken zijn deels open, openbare gebouwen ook en men wordt geacht daar en buiten op straat een mondkapje te dragen. De scholen zijn met ingang van het nieuwe schooljaar tot ieders vreugde ook weer opengegaan. Het was pittig voor de mama's om alle kinderen in huis te hebben. Er moest veel gekookt worden en aangezien we net over zijn gegaan op pleegzorg, betekent dit dat er in elk gezin drie tot vijf personen bijgekomen zijn. Door de vele giften die we als stichting ontvangen hebben in december, hebben we alle medewerkers kunnen bedanken door ze een financieel extraatje te geven. Dit hebben ze zeer gewaardeerd!



Jongste kinderen

De scholen zijn dus weer open. Voor Jean, dat was lang de jongste en enige nog in huis, een groot feest. Eindelijk mocht ze dan! Trots kwam ze terug met haar eerste werk. Ze had cijfertjes geschreven en de letter 'a' geleerd. Ja, zo gaat dat in Kenia, gelijk aan de slag. Maar ze geniet er erg van! Samen met haar nieuwe huisgenootjes (bij Petronila) Daniël, Lorna en Samson is ze begonnen op een privéschool in de buurt. Dat klinkt heel luxe, maar het is een eenvoudige school. Het grote voordeel van privéonderwijs is dat het kleinschaliger is. Het plan is dat de kinderen dit onderwijs volgen om een goede basis te krijgen. Daarna zullen ze overgaan naar de overheidsschool waar de andere kinderen al op zitten. Via deze school hebben de kinderen weer beter toegang tot de betere scholen van het voortgezet onderwijs.

Voor de nieuwe kinderen Daniël (8), Lorna (6) en Samson (4) is het voor het eerst dat ze naar school gaan. De situatie van deze kinderen heeft ook meegewogen in de keuze voor het privéonderwijs. Ze zijn nog nooit naar school geweest en met name

Daniël en Lorna hebben daardoor eigenlijk nog geen enkele kennis. Daarnaast zijn de kinderen behoorlijk ruw en grof. Ze hebben veelal voor zichzelf gezorgd en niet echt een opvoeding gehad. Petronila heeft haar handen vol aan ze, maar nu kan de school ook een grote rol hierin gaan spelen. Zo kunnen ze kennis opdoen en manieren leren. Voorlopig zullen deze kinderen onder onze zorg blijven, aangezien de vader (79 jaar) en moeder (42 jaar) nauwelijks rondkomen en vooral weg zijn om ergens te werken.

Bij Ruth in huis is Chebet voor het eerst naar school gegaan. Chebet en haar broertje zijn sinds vorig jaar bij ons. Ze gaat bij Ruth in de buurt naar school, zodat Ruth haar zelf kan halen en brengen. Haar jongere broertje, Meshack, onze nieuwe jongste, is nog thuis. Hij is drie en hoeft nog niet naar school.

DONATIES UIT KENIA

Tegen de Kerst zijn er ook een paar bijzondere donaties geweest vanuit Kenia. Dit hebben we nog nooit zo meegemaakt. We hebben weleens een donatie van een paar zakken maïs en bonen, en kleding ontvangen, maar dit keer kwam er een jubilerende afgevaardigde van de president, in Eldoret woonachtig, die besloot voor alle tehuizen in Eldoret een feestje te geven en voedsel aan hen te doneren. Fantastisch natuurlijk! Veel eten en taart. Alexander, Jude, Jesse, Rhoda, Riziki en Esther T. zijn mee geweest en hebben het zich goed laten smaken.



Daarnaast heeft een Keniaanse profwielrenner een actie op touw gezet. Hij kon geen wedstrijden rijden en wilde daarom op een andere manier zijn tijd invullen. Hij wilde een 'charityride' doen voor twee kindertehuizen en hij kent het Happy Rock Center. Hij nam contact met ons op en uiteraard waren we zeer vereerd dat hij voor ons wilde gaan fietsen. En niet zomaar een ritje! Van Nairobi naar Mombasa en terug, 1.000 kilometer, in twee dagen! Hij haalde het Keniaanse nieuws en fietste een ritje met de Keniaanse second lady (de vrouw van Ruto, de opponent van de president), en zo stroomden de donaties binnen. We kregen onlangs de opbrengst te horen: ruim twee miljoen Keniaanse shilling! In Kenia is dit echt een bizar bedrag en voor ons is dit uiteraard ook echt geweldig! Omgerekend is het ongeveer €16.000,00. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de twee kindertehuizen. Meshack was ook helemaal in de gloria! De eerste keer dat een Keniaan zich inzet voor het Happy Rock Center voelt voor hem echt als een eer. Zijn wens, en ook die van de wielrenner, is dat het geld gebruikt wordt voor het kopen van een stuk land waarop begonnen kan worden met het verbouwen van gewassen. Later kunnen we daar dan nog een gebouw op zetten. We zijn nu bezig met uitzoeken hoe we dat kunnen realiseren.

Dankbaar

Het is bijzonder om te zien hoe God doorgaat met Zijn werk. Als wij ons hier weleens afvragen hoe het allemaal moet – deze coronaperiode is voor veel mensen een financiële zorg en we verliezen hierdoor sponsors en evenementen waarmee geld opgehaald wordt – opent God ergens anders deuren: acties in Kenia, veel onverwachte donaties uit Nederland en toch ook weer nieuwe sponsors. We zijn als stichting dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen en krijgen, van particulieren, bedrijven, kerken en scholen. Echt, uw steun wordt zeer gewaardeerd en we kunnen u niet genoeg bedanken!

Hartelijke groet,

Linda Sterk, Annelies Kerkstra en Anita Kruijt

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blijke Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijkei@hotmail.com

KvK 30152823
ANBI 809311926
IBAN NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter en instagram.com/blijkekei.happyrockcenter.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar deblijkei@hotmail.com.