

NIEUWSFLITS

APRIL 2019



ST. DE BLIJKE KEI

HAPPY ROCK CENTER

"The place where God smiles"



Lieve allemaal!

Voor het eerst een nieuwsflits van mijn hand. Hopelijk kan ik net zo gezellig schrijven als Nel.

Inmiddels zijn wij met ons gezin alweer bijna twee maanden in Kenia. We zijn dankbaar dat God voorzien heeft in een auto en een huurappartement. We hebben er eigenlijk niet eens naar hoeven zoeken, maar beide werden ons aangeboden door een Nederlandse dominee. We zijn al aardig gewend. Met hulp van de 'aunties' van het Happy Rock Center zijn we inmiddels goed op de hoogte van wat alles hier kost en zo kunnen we lekker discussiëren met verkopers. We stappen steeds minder vaak aan de verkeerde kant in de auto, we weten inmiddels waar de hobbels (lees: heuvels) op de weg liggen en we klappen daar met de auto niet meer zo overheen. We weten inmiddels hoe de knopjes werken voor stroom, waterdruk (anders doet de wasmachine het niet) en warm water (na wat frustratie om een koude douche) en we leren om te gaan met alle stof van buiten, wat ervoor zorgt dat onze kinderen elke dag net indiaantjes zijn en dat onze vloer regelmatig gedweild moet worden. Rico, de timmerman, is inmiddels flink aan het klussen op het Happy Rock Center, wat de kinderen natuurlijk heel interessant vinden. Om de beurt willen ze de schroefmachine uitproberen.



VAKANTIE

De kinderen hebben hun eerste schooltermijn afgerond en ze hebben momenteel een maand vakantie. Dat is voor de 'aunties' wel fijn, want de kinderen helpen allemaal mee met wassen, koken en schoonmaken. Aan de andere kant is het weer een gezellige drukte, omdat normaal alleen Jean overdag in huis is. Nu zijn er 15 kinderen thuis. We zijn met elkaar de kasten beneden eens ingedoken en we hebben alles eruit gehaald, schoongemaakt en weggegooid wat weg kon. Iedereen hielp mee en het vuur in de afvalput laaide lekker op. Vervolgens hebben alle schoolboeken een eigen plek gekregen; de Engelse werkboeken bij elkaar, in een andere lade de Kiswahili boeken en weer in een andere lade de rekenboeken. Nu blijven ze hopelijk wat langer mooi, omdat de kinderen niet meer zo hoeven te zoeken naar de juiste boeken als ze huiswerk maken. Verder staan deze vakantie nog de schoenenkast en de kledingkasten op het programma om te kijken wat er allemaal weg kan en wat er allemaal nieuw nodig is.

Nieuwe kleding & dekens

Er is weer heel wat kleding gedoneerd de laatste weken. Familie Kruijt bracht van een tante en neven voor alle jongste kinderen een nieuw shirt of broek mee. Nel bracht prachtige gebreide dekens uit Linschoten mee. Afgelopen zondag kwam de Bijbelstudiegroep van Meshack op visite en die bracht volle zakken met schoenen en kleding mee. De grote meiden die er precies waren, konden mooi mee profiteren van alle mooie dingen die eruit kwamen. Voor bijna iedereen was er ook al een nieuw paar schoenen en de rest moeten we nog uitzoeken. Daarnaast bracht de groep etenswaren mee, wat ook heel fijn is. Verder proberen wij ons steeds meer bekend te maken in de gemeenschap hier, zodat de mensen ons kunnen helpen. Zo kregen we van de Lions Club van Eldoret (de rijke mensenclub) voor alle kinderen van het Happy Rock Center een nieuwe schooltrui. Geweldig natuurlijk!



SCHOOL

Met de kinderen op school gaat het goed. Emma, die het kortste op school zit, leert erg snel, ook in het Happy Rock Center. Ze neemt de verantwoordelijkheid voor Beatrice en Diana op zich, die een paar jaar jonger zijn. Ze helpt met koken en ze spreekt goed Engels, terwijl ze dat een jaar geleden helemaal niet zo kon. Het is echt een slimme meid. Timothy zit inmiddels ook weer op school en hij krijgt in een apart groepje van drie kinderen les, omdat de juf gelooft dat hij zo zijn achterstand wel in kan halen. Het is in ieder geval fijn dat hij in deze setting les krijgt, dat werkt voor hem het beste. We zullen zien wat het oplevert. Met Riziki en Jesse, die sinds dit schooljaar in kostschool zijn, gaat het ook goed.

Rouwverwerking

Onlangs hebben we allemaal het tragische overlijden van Agnes meegemaakt. Nel is hier een week geweest. Dat was fijn, omdat zij de kinderen het beste kent, met name de oudsten, die allemaal voor een paar dagen in het Happy Rock Center waren. Na de begrafenis zijn ze met elkaar naar het Happy Rock Center gereisd en we hebben met de kinderen twee dagen aan rouwverwerking besteed. We hebben gebeden, gepraat, gelachen en gehuild. Ze hebben allemaal een herinnering aan Agnes op een gekleurd papier geschreven en er van alles bijgeplakt en getekend. De dag erna is dat met allerlei creativiteit op de muur geplakt en zo is er een mooie gedenkmuur gemaakt. Daarbij hebben we foto's gekeken en mooie herinneringen aan Agnes opgehaald. Het was goed om dat zo met elkaar te doen. Verdere uitslagen rondom het onderzoek naar de dood van Agnes laten ons steeds op zich wachten.



DANKEN & BIDDEN

Dank mee:

- omdat het goed gaat met de kinderen;
- voor de goede samenwerking tussen de Kruijtjes en het Happy Rock Center en dat er steeds meer plannen op tafel komen;
- omdat Nel 'even' langs kon komen om met de kinderen Agnes te herdenken.

Bid mee:

- dat de kinderen en medewerkers het verlies van Agnes positief zullen verwerken;
- dat het snel zal gaan regenen. Normaal begint het regenseizoen begin maart, maar het is nog steeds niet begonnen;
- voor wijsheid voor Meshack, Petronella, Rico, Anita en het Nederlandse bestuur om te bekijken welke plannen we eerst uit gaan voeren en hoe.

STAND VAN ZAKEN

In de mail die u onlangs van ons ontvangen hebt, hebben we u als bestuur al heel hartelijk bedankt voor alle giften en vooral ook voor het meeleven rondom de dood van Agnes. U mag best weten dat het voor een nieuw bestuur heel moeilijk is om ergens middenin te duiken. Het Happy Rock Center draait al heel wat jaren, maar wij wisten eigenlijk maar zo weinig van het reilen en zeilen van het Happy Rock Center en zeker van het financiële plaatje. Inmiddels hebben wij alle documenten van het oude bestuur overgenomen en alle financiën nagekeken om een beeld te krijgen van hoe we ervoor staan, wat wij als bestuur kunnen toevoegen aan de stichting en vooral hoe we het Happy Rock Center het beste kunnen helpen. Daar zijn we tenslotte voor. Daarom is het geweldig dat ik als bestuurslid nu in Eldoret ben om te kijken hoe het gaat, met de medewerkers te spreken en met Meshack te evalueren hoe het nu gaat en wat de wensen zijn. Zo wordt het plaatje steeds meer compleet en weten we waar de knelpunten liggen.

We begonnen (juni 2018) heel zorgelijk financieel gezien. Elke maand is er nu nog een gat van € 1000,-. Dit komt onder andere door de eenvoudige reden dat het leven in Eldoret duurder is dan in Mombasa en omdat er veel kinderen studeren. Maar omdat er – we prijzen de Heer daarvoor – afgelopen jaar en nog steeds regelmatig acties zijn (geweest), kunnen we met deze extra inkomsten het gat elke keer dichten. Ons doel is wel om te proberen om meer structurele inkomsten te genereren, waardoor er geen maandelijks gat meer is en zodat het Happy Rock Center kan gaan sparen voor de toekomst. Nu wordt er bijvoorbeeld nog een pand gehuurd, maar onze droom is om een farm te bouwen waarop de kinderen kunnen wonen én werken, zodat het Happy Rock Center meer een bedrijf wordt en eigen inkomsten genereert. U begrijpt dat dit tijd kost, maar alles hoeft ook niet tegelijk. Ons eerste doel is dus om voldoende inkomsten te genereren, zodat Meshack over voldoende middelen beschikt om de medewerkers hun salaris op tijd te betalen en reiskostenvergoeding te geven (dit laatste kunnen ze nu helaas niet krijgen), reparaties uit te voeren aan het huis en de auto en meer.

Dank en hulp

De sponsors dragen hieraan al een heel belangrijke bijdrage en we kunnen u niet vaak genoeg bedanken voor uw steun. We merkten door heel het gebeuren rondom Agnes dat we als bestuur niet alleen de verantwoordelijkheid voor het Happy Rock Center dragen, maar dat u hen met ons op uw hart draagt en dat voelt fijn. Met elkaar kunnen we het Happy Rock Center weer laten groeien. Als u mensen weet die ook een kindje zouden willen sponsoren, dan houden we ons graag van harte aanbevolen. Daarnaast hebben we nog twee formulieren bijgevoegd. De ene is een aanvraag voor een [collecte](#) in de kerk en de andere is een aanvraag voor een [statiegeldactie](#). Deze kunt u als u het fijn en handig vindt gebruiken om naar uw kerk en/of supermarkt te sturen om deze aan te vragen. Voor de statiegeldactie hebben we ook een [flyer](#) bijgevoegd die opgehangen kan worden bij de automaat in de supermarkt. Deze acties zijn een kleine moeite waarmee we misschien weer nieuwe mensen met het Happy Rock Center kunnen laten kennismaken en om extra geld op te halen.

Een heel hartelijke groet uit Eldoret!

Anita Kruijt



V.l.n.r.: Meshack, Rachel, Rizpah, Ruth, Loice, Petronella en Charles.

Happy Rock Center
PO Box 5105
30100 Eldoret
Kenya

Stichting De Blijde Kei
Moestuin 15
3328 LN Dordrecht
deblijdekei@hotmail.com

KvK 30152823
ANBI 809311926
IBAN NL78 RABO 0139 2617 45

Kijk op www.happyrockcenter.com of volg ons op facebook.com/HappyRockCenter.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar deblijdekei@hotmail.com.