

Happy Rock Nieuws-flits juni-juli 2017



Ik kreeg een uitnodiging voor een bruiloft met een ticket erbij! Eindelijk... mijn vriendin was de bruid! Wat een feest, schitterend. 'k Had het niet willen missen! Daarna kon ik mijn ticket verlengen en heb een paar weken met Joy doorgebracht en vakantie gehouden.

En wat een heerlijkheid om in Nederland te zijn in de zomer! Fluitekruid, kleine eendjes, waterkoeten die een nest bouwen recht voor mijn moeders huis in Linschoten... ik had het 20 jaar gemist.



Toen naar Gemeente Strijen, die een prachtige actiedag had georganiseerd voor ons: bingo, sumoworstelen, patat eten, allerlei spelen uitgevoerd door veel lieve mensen. Hartelijk dank Rico, Anita en team Strijen!

Dan nu een update van het HappyRockCenter:

We zijn al aardig gesetteld. Hieronder zie je 13 van onze kids tekenen aan een muurtekening. Zoet zijn ze, hè? ☺



Riziki, Eric en Jesse verjaarden. Dat was feest en Eric had post uit Nederland en kreeg mooie voetbalschoenen!



Hierboven zien jullie een happy Riziki. Daarnaast is Jesse met nieuwe sportschoenen en scheenbeschermers, hij is een hele goede verdediger bij onze plaatselijke voetbalclub Ligi Ndogo. Eric durfde pas een kip te pakken en te dragen. Hij noemde hem Talia, zo schattig. Voor degenen die het niet weten: Talia en Joshua konden niet mee verhuizen, omdat er familie was die hiertegen bezwaar indiende. Daarom hebben we hen achtergelaten in Mombasa. Ze verblijven nu in een kindertehuis van vrienden van ons. We houden contact met hen. Hieronder zien jullie de rest: Noel, Alex and Jesse zijn er klaar voor! De mama's vonden het ook gezellig en kwamen mee doen met jeu de boule spelen. Kids vonden het prachtig!



Meshack's school voetbal team uit Kericho kwam tegen een universiteit in Eldoret spelen. Ik ging er snel heen uit school met de oudere kids!! Hij was blij. Selfie's!!



En nu is het bijna vakantie en er zijn verkiezingen. We bidden dat alles goed gaat en hebben 2 bewakers in plaats van 1 's nachts en ook 2 honden aangeschaft. Dank voor jullie steun, gebed en bezoek. Fijne vakantie allemaal. Namens de Rockers en Blij Kei, groet van Nel Wanjala.